



Studenten enthousiast over imago spel uit jaren negentig

Recensies uit het U-Blad van 3 september 2009

RG: Met drie vriendinnen zit ik op een terras, het spel op tafel. Het strakke design en het fuchsiaroze bord vallen direkt in de smaak. Tijdens het lezen van de spelregels ontstaat er lichte verwarring over de verschillende kaarten. Je moet uiteindelijk vooral kunnen inschatten hoe iemand is en hoe jij denkt dat anderen jou zien. Dit zorgt voor grappige situaties, bij zowel oude vriendschappen als jonge. Vriendin M. reageert verontwaardigd wanneer K. denkt dat zij niet vaak lacht. Het is heel leuk om te doen met wat meiden en wijn.



Riva Godfried (20) 2e jaars Taal- en Cultuurstudies mag graag met wat vriendinnen en een glas wijn een spelletje doen

JW: Na het uitpluizen van de spelregels blijkt de logica toch snel gevonden. Een dobbelsteen komt er niet aan te pas, wel zijn er 'wie?-' en 'ja/nee'-kaarten. Kies bijvoorbeeld welke speler volgens de andere spelers het meest kans maakt op een bezoekje aan de koningin. Raad of gok je goed? Dan ga je vooruit. Denk je dat jij absoluut het meest doneert aan goede doelen? En denken je medespelers dat ook, dan vlieg je al helemaal over het bord. Op een grappige en snelle wijze weet je binnen *no time* wat je medespelers zouden doen in vakantiesituaties en op spiritueel vlak. Speel het spel met je collega's en je kent hen ineens (nog) een stuk beter.



Jessie Waalwijk (25) Programmamaker Studium Generale, leert graag haar collega's beter kennen

